

# FORENINGEN NORDEN



Medlemsblad for lokalafdelingen Fredensborg  
[www.norden-fredensborg.dk](http://www.norden-fredensborg.dk)

Blad nr. 41, september 2012

## Formandens klumme

### De nordiske vikinger

Vikingerne er vel om noget fælles nordisk historie. På trods af den skræk og rædsel de spredte omkring sig på deres togter - eller måske netop derfor - er de berømte i hele verden. Deres skibe og navigationsfærdigheder bragte dem ud så fjerne steder som Amerika og Asien.

Men vikingerne var ikke kun røvere og krigere. De var også handelsmænd, håndværkere, fiskere og bønder.

Den 25. juli var vi 23 børn og voksne på besøg i vikingelandsbyen i Foteviken ved Skanør i det sydvestlige Skåne. Her oplevede vi et levende museum med fiskere, bønder og håndværkere. Vi gik rundt i deres boliger og værksteder og så byens indbyggere i arbejde. Vejret var skønt - måske årets varmeste dag - og vikingebyens beliggenhed ved kysten gav en vidunderlig udsigt over sund og bro fra vikingernes vagttårn.

Læs mere på [www.foteviken.se](http://www.foteviken.se) og se flere fotos på foreningens hjemmeside.



#### Udgivet af Foreningen Norden Fredensborg lokalafdeling

Redaktion: Bestyrelsen

Ansvarshavende redaktør: Lisa Juhler

Oplag: 200 eksemplarer

Forsidefoto: Ingelise Østermand

#### Foreningen Nordens bestyrelse:

Lisa Juhler, Axel Møllersvej 4,  
3490 Kvistgård ☎ 4913 9980

Leif David Nielsen, Asmundshøj 229,  
3480 Fredensborg ☎ 4848 1464

Heidi Ølgaard, Gl. Strandvej 57,  
3050 Humlebæk ☎ 4919 2346

Børge Østermand, Teglgårdsvej 101,  
3050 Humlebæk ☎ 4919 3648

Barbro Nielsen, Langebjergvej 354 A  
3050 Humlebæk ☎ 4919 1761

Kontingent:

Personligt medlemskab: 240 kr.

Husstandsmedlemskab: 315 kr.

Pensionist: 140 kr. Pensionistpar: 175 kr.

#### Indholdsfortegnelse

s. 2 Formanden klumme

s. 3-4 Kommende arrangementer

s. 5-6 Vævepigernes oase

s. 7-8 Dage på Samsø

**I dette nummer af bladet er  
vedlagt kontingentopkrævninger  
for året 2012.**

**Man kan benytte det vedlagte  
girokort eller via Netbank  
indbetale sit kontingent på  
foreningens konto reg. 1551  
kontonummer 7107110.**

## Kommende arrangementer

### Tirsdag den 18. september kl. 14-15.30 på Humlebæk Bibliotek Mai Misfeldt fortæller om Kim Leine

Den Nordiske Læsekreds starter efterårssæsonen tirsdag den 4. september kl. 15.00. Ved læsekredsens andet møde skal vi høre om forfatteren Kim Leine, der har skrevet adskillige bøger om grønland og grønlændere. Kim Leine debuterede i 2007 med romanen Kalak. Mai Misfeldt er forfatter og litteraturanmelder og bosat i Humlebæk.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.



### 3. oktober kl. 19.30 på Nordisk Lejrskole & Kursuscenter, Lejrskolevej 4 i Hillerød Møde med forsvarsminister Nick Hækkerup og Peter Fjerring, KL. Arrangør: Nordsjællandskredsen



Temaet er: Styrkelse af det nordiske samarbejde på forsvars- og beredskabsområdet i forlængelse af Stoltenberg-rapporten. Peter Fjerring giver os en generel introduktion til det nordiske forsvarssamarbejde samt en orientering om konkrete militære samarbejdsaktiviteter mellem de nordiske lande herunder om danske prioriteter for NORDEFKO og den arktiske regions



betydning for nordisk forsvarssamarbejde.

Ud over at indgå i den forsvarspolitiske debat vil Peter Fjerring efter pausen komme ind på fornyelse af det nordiske venskabsbysamarbejde og nordiske samarbejde i almindelighed.

### Mandag den 12. november kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek

#### Skumringstid i Norden

Årets tema i skumringscafeen er Mangfoldighed. Årets tekst er af den finske forfatter Miika Nousiainen fra hans roman Hindbærbådflygtningen.

Efter oplæsningen kommer Anna Jonsson og Kim Eriksen og opfører sange fra musicalen "Kristina från Duvemåla".

Billetter a 50 kr. kan købes på bibliotekerne eller på [www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker](http://www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker)

*Anders Ekborg og Helen Sjöholm som Karl Oskar og Kristina i den første opførelse af musicalen.*



**Torsdag den 15. november kl. 19.00 på Nivå Bibliotek**  
**Skumringstid i Norden**  
**Teatret Optimis opfører cabaret'en "Vi elsker at hade svenskerne".**



*Herover Allan Thorgaard og Allan Højer*

Lige siden svenskekrigene og det stockholmske blodbad har danskernes forhold til broderlandet og broderfolket været blandet. I dag er vi åbenlyst fascineret af svenskernes viser og har en stor kærlighed til landet – men landets indbyggere, svenskerne, ser mange danskere stadig mest som stive, storebroragtige, autoritetstro, alvorstunge, overlegne, humorforladte og fordrukne.

Cabaret'en er fyldt med masser af de skønneste, svenske viser skrevet af bl.a. Evert Taube, Bellmann, Björn Afzelius, Cornelis Vreeswijk

Arrangeres i samarbejde med Nivå Bibliotek.

Billetter a 50 kr. kan købes på bibliotekerne eller på [www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker](http://www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker)

**Lørdag den 17. november kl. 13.00-13.45 på Humlebæk bibliotek**  
**Hip hurra for bamsefar, som er så sød og rar. En koncert for hele familien.**

Frank M & Vasen spiller og synger sange af Thorbjørn Egner i anledning af hans 100 års dag.  
Arrangeres i samarbejde med filmklubben Humlebien, Børnekomiteen og Humlebæk bibliotek.

Billetter a 20 kr. kan købes på bibliotekerne eller på [www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker](http://www.fredensborgbibliotekerne.dk/detsker)



*Frank M.  
og Vasen*



Nordmanden Thorbjørn Egner er én af de mest elskede nordiske børnebogs-forfattere. Titler som "Folk og røvere i Kardemommeby", "Dyrene i Hakkebakke-skoven" og "Karius og Baktus" er kendt af alle på tværs af generationer.



## Vævepigernes oase

***Man føler ikke, at man er på en skole, når man træder ind i "Væve Oasen" på Baunebjergskolen. Her holder "Vævepigerne" til siden maj 2011, hvor de flyttede fra lokaler i "Bjerrehus".***

Foreningen blev stiftet i 1980 og har i dag 74 medlemmer (damer). Foreningens formål er "at bevare og viderebringe en kulturarv til næste generation ved at holde de gamle husflidsteknikker levende".

Som navnet siger, er vævning den vigtigste aktivitet. I lokalerne står 43 væve i forskellig størrelse, og mange af dem er "i gang" med farvestrålende mønstre, men foreningen beskæftiger sig også med kartning, spinding, tovning, plantefarvning, strikning, naverflet og pileflet og foreningen har et nært samarbejde med "Træværkstedet", som er en anden hobby i skolens lokaler.

Vort besøg gjaldt Vævepigernes mangeårige venskabsbysamarbejde med Nittedal Husflidslag. Vævepigernes formand, Grit Bølling stillede op til interview, og vi ville naturligvis vide, hvordan samarbejdet med Nittedal Husflidslag startede.

*Grit Bølling*



*"Det var i 1987, hvor kommunen arrangerede foreningskonference. Nittedal Husflidslag mødtes med Kylie Myklebust som repræsentant, og hun blev indkvarteret hos Julie Godfredsen fra Husholdningsforeningen,*

*Men det viste sig jo hurtigt, at de to foreninger ikke rigtig havde noget til fælles, så Kylie flyttede over til os, og det viste sig at være en rigtig god idé, for kemien passede, som man siger, og allerede året efter var vi på besøg hos dem i Nittedal. Det blev så til mange gensidige besøg, hvor vi også har lært hinanden nye teknikker. Vi har holdt et kursus i silkemaling i deres daværende foreningslokale "Bomberummet", og de har været her for at lære pileflet – det var noget vanskeligt at få de færdige resultater med i flyet - og de har lært os at lave Nittedal-Nissen. Men ellers har vi været sammen på de gode foreningskonferencer, som kommunen arrangerede, og som vi har sat megen pris på."*

Men hvad har samarbejdet i øvrigt givet jeres medlemmer?

*"Det har givet en helt anden forståelse for vore respektive lande, hvis man kan sige det på den måde.*

*Vi har f.eks. været sammen i Lejre, i Trelleborg og på Louisiana, og de har givet os tilsvarende kulturelle oplevelser om Norge, vi har f.eks. også været på fjeldvandring, og vi har været til 17. maj-fest hos dem i 1992, og så har sproget jo aldrig været noget problem.*

*Vi har også været med i Håbo og Ingå, men kontakten dertil har aldrig været så tæt. Med nordmændene er opstået private venskaber udenom foreningsregi, f.eks. ved deltagelse i familiefester, det er nok fordi vi har haft privat indkvartering. I disse EDB-tider har vi let ved at udveksle f.eks. foreningsblade."*

Hvordan ser du på fremtiden for et sådant samarbejde?

*"Jeg håber naturligvis meget, at samarbejdet kan fortsætte, og jeg tror på det, og når man tror, så lykkes det, så jeg ser lyst på fremtiden, det er jo min pligt at give denne arv videre."*

Vi har også været i kontakt med Bjørg Fuskeland, som er kontaktpersonen til Nittedal Husflidslag, for at høre hendes vurdering af samarbejdet, og hun siger:



*Grit Bølling og Bjørg Fuskeland  
i Nittedal i 1988*

*"Samarbeidet har vært av stor verdi. Når det har vart i så mange år, tror jeg det er fordi det i Fredensborg og i Nittedal har vært en gruppe mennesker på hvert sted som har blitt venner, og som fungerer som pådrivere til utvekslingen. Dessuten er begge foreninger i utvikling, slik at vi har stadig noen nye ting å lære hverandre. Vi har gått på kurs hos hverandre og besøkt hverandres utstillinger. Ikke minst har vi hatt mange gode og morsomme, sosiale sammenkomster. Vi har vært på turer og feiret flere jubileum sammen. En del av de nyere medlemmerne i Nittedal Husflidslag har ikke erfart verdien i samme grad, som vi som har kjent Vævepigerne i noen år. Der tenker jeg vi i Nittedal har et jobb å gjøre, slik at samarbeidet kan bestå i framtiden"* /LDN

Vævepigerne  
Fredensborg Kortmann



## Dage på Samsø

*Torsdag den 16. august mødtes 20 medlemmer af foreningen ved posthuset i Humlebæk, klar til at indtage Samsø på en 4 dages tur.*



Motiv fra Samsø og Stensbjerggård

Den første dag blev hovedsageligt brugt til transport via Kalundborg til Samsøfærgen, og efter ankomsten til Kolby Kås kørte vi til Brundby Hotel, hvor vi spiste frokost. Og efter frokosten fortsatte vi til Ballen Havn, hvor vi havde et ophold før vi fortsatte til Stensbjerggård Feriecenter, hvor vi boede under vort ophold på Samsø.



Fredag den 17. august besøgte vi Samsø Energiakademi, hvor vi hørte om, hvordan man har gjort Samsø energineutral, dels ved hjælp af havvindmøller. Vor frokost blev indtaget ved Austin Museum, hvor der er 50 gamle Austin Biler, hvilket er verdens største samling af Austin biler. Der var blandt andet en Austin 1800, der var gennemskåret. Den havde været brugt af Jacques Tati i filmen "Traffic". Resten af eftermiddagen tilbragte vi ved Stauns Fjord. Til middagen om aftenen havde vi besøg af 6 medlemmer fra Foreningen Norden på Samsø, og det blev et hyggeligt og festligt møde.



Lørdag den 18. august besøgte vi Beyergården i Mårup. Beyergården er en gammel skippergård, der har været i den samme slægts eje i 10 generationer siden 1673. Den sidste ejer testamenterede gården til kommunen og den bliver nu drevet af frivillige.

Formiddagskaffen blev indtaget ved Ballebjerg, der er Samsøs højeste punkt med 64 meter. På toppen af Ballebjerg er der bygget et lille hvidt udsigtstårn hvorfra der er en storslået udsigt til Tunø.





Inden vi kørte mod nordøen til Nordby besøgte vi Samsølabyrnten, hvor nogle af rejsedeltagerne gik igennem. Labyrinten er indrettet i en juletræsplantage, hvor træerne blev for store. Labyrinten er verdens største labyrint med et areal på 60.000 kvadratmeter.

Byen Nordby er en meget smuk by, hvor de gamle huse er placeret omkring et gadekær. Fra Nordby fortsatte vi via Tranebjerg til Vesborg Fyr, der er opført på den sydøstlige kyst af Samsø. Fyret er 19 meter højt, og det er bygget på en høj klint. På vej tilbage til Stensbjerggård gjorde vi holdt ved Kolby Mølle, en mølle der er indrettet som museum.



Rejseselskabet ved klokketårnet i Nordby



Gadekæret i Nordby

Lørdag aften kørte vi en solnedgangstur til Ilsa Made Helligkilde, der er et meget specielt fortidsminde. Kilden er ca. 1 meter i diameter og den består af en udhulet egestræsstamme, der er gravet 90 cm. Ned i sandet. En kulstof 14 prøve fra træet gav det resultat, at træet er fra år 940 før Kristus. Et sagn fortæller, at et kors var bundet til en død kvinde, der drev i land på stedet, og da man ville føre kvinden til kirkegården, kunne end ikke 4 heste trække hende mod Tranekær Kirke. Først da man gik mod Onsbjerg Kirke, kunne man transportere den døde kvinde til Onsbjerg Kirkegård, hvor hun blev begravet.



Søndag den 19. august blev formiddagen tilbragt ved Besser Rev og ved Langøre. Besser Rev er en ca. 5 km lang og meget smal landtange, der danner nordøstsiden af Stauns Fjord. Langøre er en meget lille og idyllisk lystbådehavn. Det sidste måltid på Samsø blev indtaget i restaurant Skipperly på Ballen Havn, og den bestod af en meget velsmagende æggekage.

På vej mod Kolby Kås og færgen besøgte vi Fredensdal, der er et gammelt husmandssted fra 1930. Det bliver i dag drevet af frivillige med de samme marker og afgrøder, det samme indbo, værktøj, redskaber, husdyr og køkkenhave, som dengang husmandsfamilien boede i huset.

Kl. 15.45 sejlede vi bort fra Samsø og vi kunne sige farvel, både til Samsø og til vor lokale guide Kristian Brandt Ladefoged, der på underholdende vis havde vist og fortalt os meget om Samsø og dens beboere.  
*/Børge Østermand*

*Se flere fotos på <http://www.123hjemmeside.dk/marius-kristensen> og [picasawebalbum+Lisa Juhler](https://picasawebalbum+Lisa+Juhler) eller <https://picasaweb.google.com/109847122865237922159/SamsRejsen2012#>*