

FORENINGEN NORDEN



Medlemsblad for

Foreningen NORDEN Fredensborg

Nr. 91 juni 2024

fredensborg.foreningen-norden.dk

Vi er på Facebook

Formandens klumme

De unge og Norden

De unge er i fokus for Foreningen Nordens aktiviteter i disse år. Landskontoret arbejder på mange platforme for at få kontakt og formidle viden og kendskab til de nordiske lande. At gøre dem interesseret i det nordiske samarbejde og rejse, tage uddannelse eller dele af uddannelse og arbejde i et nordisk land.

Siden 1986 har unge i alderen 18 til 30 år gennem udvekslingsprojektet Nordjobb kunnet tage sommerjob, der har givet dem mulighed for at opleve et andet nordisk land. Gennem fritidsprogrammet møder Nordjobberne unge fra andre nordiske lande.

De unge får altså en ægte nordisk oplevelse og de får mulighed for at knytte varige venskaber med de andre unge, samt de mennesker de møder på arbejdspladsen og lokalafdelingerne.

Nu arbejdes der for, at udvide med udveksling i forbindelse med erhvervsuddannelser.

I artiklen s 6-7 kan I læse om en gruppe unges deltagelse i en Idrætsfestival i Nittedal for unge i alderen 12-16 år fra vore nordiske venskabsbyer. Og læse nogle af de unges tanker om mødet med andre nordiske unge.

Det er opmuntrende læsning.

Forsidebilledet er fra Idrætsfestivalen i Nittedal og viser en gruppe unge, der har en herlig dag på kælke og ski. Både de øvede og nybegynderne fik en god oplevelse på skiene, for de rutinerede var flinke til at hjælpe.

Udgivet af Foreningen NORDEN

Fredensborg lokalafdeling

norden.fredensborg@gmail.com

cvr 32709745

Redaktion: Lisa Juhler

Ansvarshavende redaktør: Lisa Juhler

Oplag: 110 eksemplarer

Forsidefoto: Se teksten ovenfor

Foreningen Nordens bestyrelse:

Lisa Juhler, Kirkeskov alle 9, st, lejl.3

3050 Humlebæk ☎ 2251 0829

Jan Hellen, Bygvænget 826

2980 Kokkedal ☎ 4016 5105

Ina Laursen, Baunebjergvej 15 C

3050 Humlebæk ☎ 40346335

Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48,

2980 Kokkedal ☎ 6130 2980

Kontingent:

Personligt medlemskab: 315 kr.

Husstandsmedlemskab: 410 kr.

Pensionist: 215 kr.

Pensionistpar: 260 kr.

Foreningens konto: Danske Bank
reg 1551 kontonummer 7107110



Mindeord

Vore mangeårige medlemmer Paula Lange (Kokkedal) og Brit Ljungdahl (Humlebæk) er desværre afgået ved døden.

I 2014 bragte vi en artikel om Brit og Helge Ljungdahls tid i Grønland i 1980'erne. Her arbejdede Helge i nogle år som olieingeniør og Brit som fysioterapeut.

I en periode arbejde de også som turledere for turister.

Foto herover: Brit studerer en hundeslæde

Kommende arrangementer

Mandag den 17. juni kl. 15-16 på Christiansborg

Omvisning af Marianne Bigum, SF.

Marianne Bigum er medlem af Nordisk Råd og ordfører i Folketinget vedrørende nordisk samarbejde. Tilmelding er slut.

Tirsdag den 10. september

Udflugt til Dunkers Kulturhus i Helsingborg

Tag med en tur til det smukke og seværdige Dunkers Kulturhus ved havnekajen i Helsingborg.

I huset kan man se flere udstillinger bl.a en udstilling af kongelig hoffotograf Alfred B. Nilson med fotos fra Helsingborg i årene 1899-1912 og en fotoudstilling om menneskets møde med dyr og natur af Julia Lindemalm.



Vi tager toget kl. 10.15 fra Humlebæk Station eller mødes i færgeterminalen i Helsingør kl. 10.30. Vi betaler selv transport og frokost. Entre til Dunkers Kulturhus er gratis på tirsdage i efteråret. Efter udstilling og frokost, kan vi, hvis vejret er med os, gå en tur på den dejlige havnepromenade. Vi regner med hjemkomst ca. kl. 15.00.

Har du lyst til at deltage kan du tilmelde dig til Lisa Juhler på tlf. 22510829 eller på mail lisajuhler@gmail.com senest den 1. september.

På tur i Nordatlanten med Lisbeth Nebelong

Torsdag den 2. maj holdt Lisbeth Nebelong foredrag på Humlebæk Bibliotek



Lisbeth er journalist og forfatter og har skrevet flere bøger om Færøerne. Hendes seneste bog "Sonate for sorgfulde hjerter" er en novellesamling, der foregår flere steder i Nordatlanten bl.a i Lofoten Færøerne og Island.



Læsekredsen har netop læst hendes roman Færøblues, der er en del af hendes Færø-trilogi. Denne trilogi er netop udkommet i en samlet udgave. "Sonate for sorgfulde hjerter" knytter sig til trilogien, idet personer fra den også optræder i novellesamlingen.

Lisbeth Nebelong har selv boet og rejst på Færøerne og har udgivet fem udgaver af Turen går til Færøerne. Hendes kendskab og kærlighed til øerne er meget stort. Det gav Lisbeths foredrag os rig lejlighed til at opleve. Med ord og billeder fik indtryk af Færøernes historie, kultur, natur og mennesker ligesom vi også var en tur på Island og Lofoten.

Arrangementet var i samarbejde med biblioteket og blev støttet Fredensborg Kommunes kulturpulje.

Mindeord om Leif David Nielsen

I april døde Leif David Nielsen kort før sin 95 års fødselsdag. Leif David Nielsen vil være kendt af mange af vores medlemmer, da han har været aktiv i foreningen siden 1975.

Leif David Nielsen flyttede med sin familie til Fredensborg efter ophold i bl.a. Grønland. Han fik arbejde i Fredensborg-Humlebæk Kommune og var i sine sidste arbejdsår kommunens kulturchef indtil han i 1993 gik på pension.

Her arbejdede han tæt sammen med overbibliotekar Ernst Tursø. De var begge meget engagerede i Foreningen Norden og kommunens venskabsbysamarbejde med Håbo, Nittedal og Ingå.



I mange år var Leif David Nielsen medlems af lokalafdelingens bestyrelse og varetog hvervet som kasserer. Leif David vil vi huske for hans gode humør og hans store engagement i lokalafdelingen. Sammen med Lars Laursen startede han lokalafdelingens medlemsblad og han bidrog med mange artikler og fotos fra aktiviteter, ture og rejser.

For et par år siden døde hans hustru, Lill, men Leif David Nielsen var aktiv til det sidste og deltog stadig i det lokale kulturliv. I Foreningen Norden, på biblioteket og i Lindehuset. Vi vil savne ham. /lij

Foto herover: Bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne samlet i Nittedal i 1991. I midterste række fra venstre ses Leif David Nielsen som nr. 2. I bageste række ses som nr. 4 fra venstre tidligere formand Søren Kragh. Til højre for ham ses vores medlem Lisbeth Sekkelsten, der på den tid boede med sin mand i Nittedal.



Foto herover til højre: I forbindelse med lokalafdelingens 60 års jubilæumsfest medbragte Nittedals lokalafdeling en stor gave. Fra venstre ses først Leif David Nielsen, som nr. 3 den tidligere formand Elisabeth Andersen, som nr. 5 den nuværende formand Lisa Juhler og yderst til højre Nittedal Lokalafdelings formand Thorvald Moi.

Pigetur til Oslo

I starten af april var vi tre veninder, der tog en tur med DFDS på minicruise til Oslo:

Turen giver kun mulighed for 5 timer i Oslo, da færgen nu mange dage skal omkring Frederikshavn og samle passagerer op. Men så er der jo også oplevelserne ombord.

Der var flere restauranter og cafeer at vælge imellem. Den italienske kunne vi rigtig godt lide.

Morgenmadsrestauranten med den store morgenbuffet var også rigtig god.

Om aftenen var der underholdning af en gruppe unge fra Kulturhuset Absalon på Vesterbro. De optrådte med en sjov musikbanko. Efter bankoen optrådte et udmærket folkrock-band.

Indsejlingen til Oslo var lidt grå og diset, men jo alligevel et smukt syn. Heldigvis klarede det op i løbet af dagen, så vi også fik set Oslo i solskin.

Turen gik til det nye Munch-museum forbi Operaen og adskillige



andre store nybyggerier. Museet var en stor oplevelse med fine udstillingslokaler og en flot udsigt ud over by og fjord. Edvard Munchs malerier har fine forhold og udstillingsgæster gode muligheder for at fordybe sig i hans kunst. Efter et besøg i museets cafe gik turen ned ad Skippergade og Carl Johan hele vejen ned til Henrik Ibsen Museet og Kongeslottet. Undervejs blev vi også underholdt af den kongelige livgarde, der trak op gennem gaden ved regeringsbygningen.



Vi fik vandret 9 km inden vi var tilbage på båden. Fødderne var ømme, men humøret højt. /LIJ

Margrethes Ehrengard

På Rungstedlund var indtil 30. april en udstilling af Dronning Margrethes decoupager, akvareller og dragter til filmatiseringen af Karen Blixens fortælling Ehrengard.

Udstillingen havde overskriften Forførelsens kunst. Ehrengard er en fortælling om forførelse, kærlighed og svig blandt prinser og prinsesser på slottene

Udstillingen viste med tekster, dronningens billeder og dragter uddrag af fortællingen med de personer og omgivelser, som personerne færdes i: Landskabet, slottene, sale og gemakker.

Lokalafdelingens læsekreds arrangerede en udflugt til Rungstedlund den 22. april og vi var 12 deltagere.

Det var en fin udstilling og vi havde en god dag til trods for de mange mennesker, der ligesom os havde valgt dagen til at besøge Rungstedlund. Efter en tur rundt i huset og på udstillingerne fik vi en dejlig frokost i husets bistro.

Herunder: Agnes og Lena



To dragter

Fotos herunder:
Frokost i Bistroyen

Alice og Edith



Idrætsfestival i Nittedal

Den 7. til 10. marts deltog unge fra de nordiske venskabsbyer i en Idrætsfestival i Nittedal. De fire venskabsbyer i Håbo, Ingå, Nittedal og Fredensborg har indgået en samarbejdsaftale om afholdelse af workshops og festivaler for unge. I år var Nittedal vært for en meget vellykket idrætsfestival.

I Fredensborg opfordrede Venskabsbyforum, UngFredensborg og Fritidsbutikken unge på 6. til 9. klassetrin til at deltage. 26 unge ansøgte om en plads på turen og indsendte den påkrævede ansøgning. De unge var jævnt fordelt fra kommunens bysamfund og var næsten alle aktive i kommunens foreningsliv.



De unge mødtes forud for rejsen, hvor de blev informeret om rejsen og hvor de lærte hinanden at kende gennem lege og fællesskabende aktiviteter. Det sikrede en god stemning blandt de unge fra starten og gjorde, at der allerede var knyttet bånd mellem de unge, da de satte sig i bussen mod Nittedal.

På turen deltog to fritidsvejledere fra Fritidsbutik, en pædagog fra UngFredensborg og en repræsentant for administrationen.

Deltagerne var inviteret til at deltage i en dag med alpine aktiviteter – skiløb, kælkning, sneskostafet, og en dag med indendørs og udendørs sport – boldspil,

frisbeegold og svømning. Der var også deltagere fra både Håbo, Ingå og Nittedal, alt i alt ca. 65 unge. Alle blev indkvarteret i en hal på Elvetangen Barnskole, der lå tæt på Alpincenter Varingskollen. På stedet var også idrætshaller, svømmehal og ungdomsklub.

De unge måtte navigere i det svensk og norsktalende værtskab og fik på turen stiftet bekendtskab med hinanden på tværs af grænser. Aftnerne var centreret omkring aktiviteter i ungdomsklubben, hvor der kunne spilles bold, leges lege, spilles bordtennis og playstation, danses i diskorum og fremstilles smykker og malerier i kreative værksteder.

Efter knap to døgn sammen havde de unge endelig knækket koden i forhold til at få blandet sig på tværs af landene, og der var et meget stort ønske om, at festivalen havde været en dag mere, så man rigtig kunne have haft tid til at lære hinanden bedre at kende. Da turen gik hjem til Fredensborg var flere af deltagerne fra Norge med på turen gennem liveopkald på telefonerne.

For at understøtte de nye venskaber blandt Fredensborgs deltagere blev der arrangeret et gensyn, hvor de unge samledes i Egedal Byens Hus og hyggede med mad, lasergame i parken, musikquiz og filmoptagelser fra turen. Det var en stor succes, og alle deltagerne udtrykte ønske om at rejse sammen igen, hvis der kommer en lejlighed til det i regi af Venskabsbyforum. Flere udtrykte også interesse for at rejse sammen til en af kommunens venskabsbyer i fremtiden.



Citater fra deltagerne:

Filip:

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for at jeg måtte komme med. Jeg synes, at turen var meget fed og hyggelig. Det var sjovt at tale med de andre ved først at starte på ens eget sprog, og hvis det så ikke fungerede, så røg det over på engelsk. Jeg synes det var meget fedt at vide, at selvom man ikke taler samme sprog, kan man alligevel godt have det fedt sammen. Idrætstemaet synes jeg også var fedt, for hvis der er en ting, hvor man virkelig skal kommunikere og tale sammen, er det, når man dyrker sport. På den måde blev vi også lidt tvunget til at tale sammen. Det var også fedt at lære nogle nye danskere at kende, som jo bor lige her i nærområdet.

Sofia:

Jeg synes, det var en af de fedeste oplevelser, fordi jeg mødte så mange søde, sjove, interessante og inspirerende mennesker. Nu snakker jeg både om dem fra Danmark, men også fra Finland, Norge og Sverige. Det er faktisk sådan, at jeg stadig holder kontakten med rigtig mange af dem, og vi snakker sammen over videoopkald. Selve programmet var også godt fyldt op med aktiviteter (hvilket jeg er vild med), men også et par timers pause i løbet af dagen. Det eneste mindre fascinerende ved turen var maden, og hallen vi sov i.

Valdemar:

Det, jeg fik ud af turen, var nye gode venskaber, og minder der ville sidde længe, og selvfølgelig at lære at stå på ski. Alt i alt var det en mega fed tur. Tekst og fotos: Venskabsbyforum

Sittende pike med hodetelefon – og andre skulpturer



På vores sightseeing tur i Oslo faldt vi på Bankplassen over denne fine skulptur af Marit Krogh. Hun er fra 2014 og er jo meget tidstypisk. Det er dejligt, at se skulpturer, der portrætterer andre end de royale, kendte og berømte personer.

Et godt eksempel på det er også Værftarbejderne på vej til arbejde ved Skibsværftet i Helsingør – nu Kulturværftet. De er skabt af den dansk-færøske kunstner Hans Pauli Olsen. Det er sjovt med de 3 forskellige typer og så kæmpen bag dem.

På Kulturvet i København kan man se en skulptur af to gamle mennesker på en bænk. De er dog ikke helt almindelige, da de portrætterer to fiktive personer: Guldrudeparret i H. C. Andersens eventyr Hyldemor. Det er en fin lille fortælling om livets gang og erindring. Skulpturen er skabt af Hanne Varming.

En gammel kending er Fiskerkonen af Christian Svejstrup Madsen fra 1940, der igen har fundet sin plads på Gammel Strand efter anlæggelse af en metrostation.

Tekst og fotos /LIJ



En tur til Ålandsøerne

I slutningen af april tog vort medlem Birgit Funding Andersen på en miniferie sammen med en veninde til Ålandsøerne. Birgit beretter:



Vi kørte i bil til Kappelskår nord for Stockholm og sejlede så i 3 ½ time til Långnäs i Ålandsøerne, det sidste stykke i maleriske omgivelser tæt på småøer og skær, der går lodret ned i vandet. På mange øer var der kun et fyrtårn eller en vindmølle og mellem øerne var der bøjer, der hjalp skibene på rette vej.



Så gik turen til hovedstaden Mariehamn. Den ligger på en ca. 1,5 km bred landtange, så det er let at gå til de to havne Österhamn og Vesterhamn. Da vi skulle indlogeres på vores hotel fandt vi ud af, at vi var kommet for tidligt til landet. Mange steder var lukket. Der manglede liv fra sejlbåde, og museer og restauranter åbner først i maj. Det gjorde sig desværre også gældende for Självstyrelsesgården og Sjöfartsmuseet og den imponerende firmastede skonnert Pommern fra 1903.

Foto: Den russiske kejserinde Maria Aleksandrovna har lagt navn til Mariehamn, der er grundlagt i 1861.

Sejlskibet Pommern

Efter at have udforsket hovedstaden brugte vi de næste dage på at se landet. I Katby i Hammerland passerede vi forbi den smukke kirke på vej til Eckerö Kommune, hvor vi helt mod vest nåede den gamle posthavn, hvor vi holdt picnic med en skøn udsigt. Nær denne, ligger den gamle imponerende postbygning, nu museum, der er bygget af russerne i 1828.



I Sund kommune besøgte vi borgen Kastelholm, der blev opført i 1380 og havde sin storhedstid under Gustav Vasa. I nærheden ligger Jan Karlsgårdens frilandsmuseum og det gamle fængsel „Vita Björn“

I det sydøstlige hjørne af kommunen så vi resterne af Bimarsund fæstningsanlæg opført af russerne fra 1832-1854. Her var der kampe mellem Rusland og engelske og franske soldater, og der er rejst en mindesten for 375 faldne franske soldater.

På vej tilbage til Mariehamn var vi forbi Önningeby, hvor det lykkedes os at finde nogle af de mange gravfelter fra jernalderen, der findes på øerne. De er svære at lokalisere, da de ikke er særligt store og falder ind i det bølgende landskab. Senere gik vi en dejlig tur mellem de skønneste blå anemoner på den sydlige tange i Lemland Kommune.

Vi havde en dejlig oplevelse. De smukke landskaber minder en del om Småland med marker vekslede med nåleskove med skovbund dækket af farverigt mos, gennembrudt af klipper, og ofte ender ens blik ved havet. Husene på øerne er mest røde træbygninger og ofte er der en mindre rød mølle af træ ved husene.



Fotos herover: Kirke Katby, Borgen Kastelholm og typisk rødmalet landejendom

Fotos af Birgit F.A.