



FORENINGEN NORDEN



Medlemsblad for lokalafdelingen Fredensborg

www.fredensborg.foreningen-norden.dk

nr. 62, september 2017

Formandens klumme

Sommer i Norden – og SeOs - en ny webbaseret foreningsavis

I Danmark har vejret ikke været noget at prale af. Men derfor kan man jo godt have oplevet nogle dejlige steder og mennesker rundt omkring i vores smukke land.

Jeg har hørt, at det har været fint vejr i Nord-Norge – sol og varme – måske er der nogen af jer der har været dér?

Ina har været på togtur i Sverige og set og oplevet mange spændende ting. I kan læse om hendes oplevelser på s. 6 og 7 her i bladet.

Det kan forhåbentlig være til inspiration for jer. Måske har I også nogle gode rejseoplevelser I gerne vil dele med bladets læsere?

I så fald hører redaktionen hører meget gerne fra jer. I kan kontakte os på mail lisajuhler@gmail.com eller på tlf. 22510829.

Den 1. september går en ny foreningsavis i luften. Avisen vil have fokus på alle foreninger i kommunerne i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm, store som små, unge som ældre.

Formålet er at synliggøre foreningerne for offentligheden, og at sørge for, at de kan komme bredt ud med deres nyheder, historier og informationer.

Se den nye avis på www.seos.nu



Smakkejoller ved Sletten Havn Foto: Heidi Ølgaard

Udgivet af Foreningen Norden
Fredensborg lokalafdeling
norden.fredensborg@gmail.com
cvr 32709745

Redaktion: Bestyrelsen

Ansvarshavende redaktør: Lisa Juhler

Oplag: 120 eksemplarer

Forsidefoto: Lisa Juhler

Foreningen Nordens bestyrelse:

Lisa Juhler, Axel Møllers vej 4,
3490 Kvistgård ☎ 2251 0829

Dorte Demant, Baunebjergvej 214

3050 Humlebæk ☎ 20978126

Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111B,
3050 Humlebæk ☎ 49192346

Jan Hellen, Bygvænget 826

2980 Kokkedal ☎ 40165105

Barbro Nielsen, Langebjergvej 354 A

3050 Humlebæk ☎ 49191761

Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48,

2980 Kokkedal ☎ 61302980

Kontingent:

Personligt medlemsskab: 285 kr.

Husstandsmedlemsskab: 370 kr.

Pensionist: 185 kr. Pensionistpar: 225 kr.

Skolemedlemskab: 495 kr.

Biblioteksmedlemsskab: 395 kr.

Kommende arrangementer

19. september kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek Mød forfatteren Martin Jensen.

Forfatterarrangement med Martin Jensen, der har skrevet mange romaner – historiske såvel som samtidsromaner. Martin Jensen debuterede som forfatter i 1998 og fik et stort folkeligt gennembrud med den historiske krimiserie om byfogeden Eske Litle fra Assens. Martin Jensen seneste roman er På kanten fra 2017.



Arrangementet afholdes af Foreningen Norden i samarbejde med biblioteket og støttes af Fredensborg Kommunes Kulturpulje.

Pris: 60 kr. Medlemmer af Foreningen Norden og Biblioteksklubben 45 kr. Billetter købes på www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer



Tirsdag den 3. oktober kl. 15.00 på Humlebæk Bibliotek Foredrag om Knut Hamsuns Sult Verner Hansen gæster Nordisk Læsekreds og fortæller om Knut Hamsuns mesterværk Sult:

Da Hamsun ankommer til København i 1888 fra Amerika, er det 8 år siden han var her sidst. I mellemtiden har han prøvet at slå igennem som forfatter/skribent, men uden større held. Med sig har han en udkast til en bog, og denne gang tror han på, at nu skal det lykkes.

Foredraget er en introduktion til Hamsuns gennembrud med den for ham og modernismen betydningsfulde bog.: SULT. Hvordan levede han i København? Hvem mødte han? Hvordan lykkedes det ham at slå sig igennem og blive den, som alle talte om i København?

Foredraget varer ca. 1,5 timer og der er gratis adgang.



Mandag den 13. november kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek Skumringstid i Norden

Årets tema er Øer og årets tekst er fra Ulla-Lena Lundbergs roman *Is*, der foregår på øen Kökar i den ålandske skærgård. Bent Skov Larsen læser årets tekst. Efter oplæsning af årets tekst skal vi høre et koncertforedrag om den finske poet Bengt Ahlfors af Malene Langborg.

Den finlandssvenske forfatter, dramatiker og visepoet Bengt Ahlfors' seneste bog er for nyligt oversat til dansk af forlægger og jazz- og visesanger Malene Langborg. Nu turnerer Malene Langborg med Bengts viser og oplæsning fra bogen "Mens jeg endnu mindes – Syv breve til mine børnebørn".

Arrangementet er i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne.

Billetter a 50 kr. (medlemmer af Foreningen Norden og Biblioteksklubben 40 kr.) kan bestilles fra den 1. oktober på www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer.



Sundtoldsmarked i Helsingør



Helsingør er kendt for Kronborg. Kanonerne på Kronborg var også med til at forsvare Danmarks krav på told fra skibe, der sejlede gennem Øresund. I 1429 indførte Erik den 7. af Pommern Øresundstolden og først i 1855 blev den ophævet.

I Helsingør afholdt man lørdag den 19. august Sundtoldsmarked på havneområdet. Det var et festligt marked med salgsboder og underholdning, der afspejlede de 400 års historie.

Man havde også mulighed for at sejle i en smukke jolle, se flotte træskibe og bese gårde og huse, der ellers ikke er tilgængelige.

Den russiske fregat Shtandart er Peter den Stores første skib til den baltiske flåde og bygget i 1703. /LJ



De vestindiske øer og den florissante handelsperiode



En byvandring i Nyhavn og Frederiksstaden. Foreningen Norden og Nordisk Læsekreds var den 12. juni på byvandring med historikeren Inge Panduro.

I den florissante handelsperiode, 1775-1807, var Danmark også en kolonimagt og der blev tjent formuer. Danmark havde kolonier i Afrika og Vestindien. Danmark gav sig af med slavehandel og plantagedrift på De Vestindiske Øer.

Sporene fra den tid kan stadig ses i Nyhavn og Frederiksstaden.

Inge Panduro viste os rundt fra Charlottenborg, gennem Nyhavn, over Marienborg til Odd Fellow Palæet. Vi så købmandsgårde, sukkerkogerier og de palæer, der blev bygget for de mange penge tjent på kolonierne.

Vi sluttede turen af med frokost på restaurant Els i Nyhavn.



*Fotos :
Øverst til venstre: Inge Panduro
Herover til venstre: frokost på Els
Herover til højre: Baggård i Nyhavn
Længst til venstre: Købmandsgård i Nyhavn
Her til venstre: Sukkerkogerier i Nyhavn
Tekst og fotos: LJ*

På tur med Inlandsbanan

Ina Laursen var med fem veninder på en naturskøn rejse i Sverige og Norge den 29. juli til 8. august.



Togføreren stoppede undervejs for at plukke multebær til passagerne.

Ina ved polarcirklen



Rejsen var tilrettelagt af Inlandsbanan og startede i Mora, hvor den store seværdighed er Zornmuseet. Museet er indrettet i Anders Zorns hus. Både hus og museum er en stor seværdighed og Zorn selv var en person, der betød meget og stadig betyder meget for Mora. Mora er også Dalarhestens by. Fra Mora gik turen med det lille tog nordover mod Östersund og videre til Jämtli, hvor man besøgte det meget interessante Frilandsmuseum.

Fra Jämtli gik turen videre med Mittbanan og Meråkerbanan mod Trondheim. Her besøgte rejseselskabet naturligvis den berømte domkirke, Nidarosdomen.

Nordlandsbanan førte selskabet videre nord mod Bodø. Det er en meget naturskøn tur med fjorde, søer og fjelde.



Trondhjem



Jämtli Frilandsmuseum



Reiner på sporet

Narvik var næste stop. Hertil rejste man nordover med bus og med færge over Tysfjorden. Så gik turen tilbage mod Sverige og tæt ved grænsen kunne de opleve Abisko Nationalpark og Lappporten. Vel fremme ved Gällivare gik turen til fods til Dundrets top, for at nyde den fantastiske udsigt.



Gammel bro ved Trondheim



Udsigt nær Narvik



Mindesmærke for den første kristne



Fra Gällivare var det igen Inlandsbanans lille tog, der transporterede rejseselskabet. Turen gik til Arvidsjaur, hvor man besøgte Lappstaden. Slutteligt gik turen tilbage til Mora over Östersund.

Alle overnatninger var på udmærkede hoteller inkl. morgenmad. Ved frokosttid spiste man i caféer og restauranter i små stationsbyer. Der var mange stop undervejs og togets fører fortalte om natur og seværdigheder.

Helvedeselven



Udsigt fra toget

*Der var indlagt
mange små
gåture*

*Tekst og fotos:
Lisa og Ina*



Sommertur til middelalderen

Den 9. august var vi på Esrum Kloster, hvor der i sommer har været afholdt middelalderdage for børn og voksne.

Vi skulle egentlig have været til Borgcenteret i Vordingborg, men da der var ringe tilslutning, besluttede vi i stedet at tage til det nærliggende Esrum Kloster.

Hele sommeren har Esrum Kloster sat fokus på livet i middelalderen i og omkring klosteret.



Der var en stor naturlegeplads sjove dyrefigurer og en svævebane.

Børn og voksne kunne via skattejagt og forskellige andre aktiviteter lære noget om munkenes liv og dagligdag, om klosterhavens lægeplanter.

Spillet "Tro, Magt & Kaos" førte deltagerne rundt i en adelsfamilies liv i 1500-tallet I adelskolen var der værksteder, hvor man kunne male sit eget våbenskjold, træne i fægtearenaen, sy uldpunge og brodere, kaste med blide-slynge, klæde sig ud og bage fladbrød over ild.

Alt sammen meget fornøjeligt og lærerigt for både børn og voksne.

Tekst og fotos: LJ

